

Bornholm tur – retur

Tekst og foto: David/Team Kingfisher

Bornholm har i disse år et laksefiskeri i verdensklasse. Vi har for længst tilmeldt os JSK's klubtur til solskinsøen. Og vi ved jo, hvordan de laks skal fiskes. Efter en lang vinter er båd og grej toptunet til forårets laksefiskeri. Vi glæder os helt vildt.

Og af sted går det påskelørdag mod natfærgen fra Køge. Vi har godt nok lige fået at vide, at påsketræffet i Melsted var temmelig sløjt i år p.g.a. megen blæst og alt for få laks. Men nu lover de bedre vejr, og vi er optimistiske.

På rastepladsen syd for Vejle opdager vi imidlertid, at den ene påløbsbremse på bådtrailereren er løbet varm. Vi slækker bremsen og bakker lidt frem og tilbage, så bremsen slipper. På de næste rastepladser holder vi øje med hjulet, men alt virker roligt. Så vi kører afslappede ind på cafeteriet i Knudshoved og får vores aftensmad i selskab med Carsten og Mikkel fra Plan B.

Da vi kører over Storebæltsbroen sætter påløbsbremsen sig igen. På første rasteplads må vi køle bremsetromlen ned med adskillige spande koldt vand. En belægning har revet sig løs og klemmer godt i tromlen. Resten af turen over Sjælland kører vi med 70 km/t med Plan B bag efter os til at holde øje med et evt. havareret vogntog, mens vi holder ved hver rasteplads for at køle bremsetromlen ned med koldt vand. Til sidst triller vi ind på Bornholmerfærgen med en røgsky bagefter os. Da vi siger til færgefolkene, hvad der er galt, lyder kommentaren tørt: "Den når forhåbentlig at køle ned til kl. 6 i morgen tidlig!"

Påskedag når vi helskindede frem til Sannes Camping i Melsted, hvor rundstykker og morgenkaffe venter. Blæsten er ikke taget helt af endnu, og fiskeriet er vanskeligt, får vi at vide. Men alle tager på vandet undtagen Team Kingfisher, der ikke tør køre mere, før vi har fundet en mekaniker, der kan ordne de trailerbremses. Men sådan en mekaniker er jo ikke lige så let at finde på Bornholm en påskesøndag.

Så Rise og David slapper lidt af og går en dejlig tur langs Koppeå, hvor vi plukker ramsløg og anemoner. Fuglene synger, og vi kan nyde det Bornholmske forår, - hvis det ikke lige var fordi.....

Til sidst forbarmer den lokale smed sig over os og hiver den højre bremsetromle af, mens "indvoldene" rasler ud på jorden. Vi får bestilt nye bremsebakker, men de kan først komme et par dage efter påske. I mellemtiden kan vi jo godt både køre og fiske uden bremses på den trailer. Vi fanger bare ikke noget. Og for de fleste JSK`ere står det også lidt sløjt til med fangsterne. Det er ikke helt, hvad vi er vant til.

Til gengæld er kammeratskabet og stemningen helt i top. Arrangementsmæssigt er denne klubtur noget af det bedste, vi hidtil har været med til. På skippermøderne serverer campingfatter fadbamser, mens alle de spøjse historier bliver fortalt, og dagens laks og dagens "klaphat" bliver præmieret. Og sjovt nok er der flest kandidater til den sidste kategori. Humøret er højt. Og selv bliver vi også trøstet lidt, da Team Vibækken inviterer os og Sea Horse med besætning på gullaschsuppe og aftenhygge.

Tirsdag aften inviterer JSK på middag på Restaurant Brøddan i Gudhjem. Der venter os en flot aftenbuffet med lækre salater og herlige stegeretter. Under middagen overrasker JSK's grand old

man, Svend Erik fra Team Malaika, der har 80 års fødselsdag, ved at stille med live sang og musik. Så inden længe synger vi alle med på ”Træk en gammel sweater på” o.s.v. Ja, Svend Erik leverer endda selv en solo, som dog hverken vi eller pianisten kendte. Men hyggeligt, - det er det.

Torsdag middag kommer der bremsebakker til os, og smeden får dem med lidt besvær monteret. Imens ser Rise på Bornholmsk glaskunst. Om aftenen er der fælles grillaften på campingpladsen. Elhøvlen får tændt op i den store udendørs grill. De saftige bøffer bliver stegt godt sorte. Og det hele glider ned spædet op med et godt glas rødvin, mens historierne bliver fortalt, og Whiskas finder nye kandidater at præmiere. Og endnu en gang overrasker Team Bageren med lækre desertlagkager til alle.

Jovist, its hard to be a smaabaadsfisker!

Fredag bliver en rigtig flot fiskedag med sol og svag vind. Vi beslutter os for at fiske på Bakkerne i syd og sætter båden i fra Snogebæk. Det skulle vi nu ikke have gjort. Havnen er tilsandet, og det er med nød og næppe, vi glider over sandrevlen med motoren tiltet godt op.

Vi sætter grejerne ved Torskerenden og fisker ud over Spisebordet med kurs mod Bob. Netop da vi styrer ind mod Bob, ligger No Luck ret foran os og fighter en stor laks på godt 16 kg. Vi ser for første gang på vores tur masser af lodninger på ekkoloddet, og vi beslutter os for at blive og fiske her. Efterhånden cirkler vi rundt i området sammen med en halv snes andre JSK-både. Flere melder ind over VHF`en med laks i båden. Det lyder godt! Og stort tillykke! Men bare ikke hos os. Til sidst har vi prøvet alt isenkrammet uden held. Og Kingfisher slutter med at tage en brisling på 12 cm og 100 gram, der har hugget rent på kobber i 70 fods dybde. Men på det tidspunkt er vi faktisk slet ikke i humør til et godt grin.

Vandstanden er ikke steget meget, og vi slipper igen med nød og næppe over sandrevlen til Snogebæk havn. Men forhindringsløbet stopper ikke her. Det skulle vise sig næsten umuligt, at få bakket traileren ned ad rampen, da påløbsbremsen blokerer fuldstændig hver gang, jeg bakker. Men op skal båden, - og det kommer den! I mellemtiden snubler Rise på kajkanten og river et ledband i skulderen. Det gør avs!

Lørdag formiddag bliver Rise tilset af læge Thomas fra Team Relax. Han ordinerer smertestillende og højre arm i slynge. Så er halvdelen af Team Kingfisher ukampdygtig. Bagefter kører David til smeden for 3. gang for at få lavet den trailerbremse ordentligt. Efter det kan jeg lige nå en lille eftermiddagsfisketur fra havnen i Tejn. Man kan vel også fiske alene. På vej ud af slæbestedet bliver jeg påsejlet af en tysker. Det går rigtig godt nu. Og da jeg senere kommer tomhændet tilbage og skal tage båden op, vil traileren igen blokere, når jeg bakker ned ad rampen. Øv! Sikke noget klamp.

Nu gider ingen af os fiske mere. Søndag er vi til alt held også inviteret på besøg hos et par venner til helstegt lammekølle og hjemmelavet æblekage i et sommerhus i Pedersker. En uges fisketur til Bornholm gav to en halv fiskedag, nul laks, godt kammeratskab og masser af overraskelser undervejs.

Mandag morgen kører vi til Ystad-færgen i hård nordøstlig kuling. Vibækken skal med samme færge og lover at holde lidt øje med os, hvis nu..... Inden vi kører ombord beder vi færgefolkene om at placere os ”straight”, da vi ikke kan bakke med traileren. Vi får til gengæld at vide, at vi på grund af blæsten ikke må medbringe dyr i bilen. Men det skulle jo heller ikke være det helt store problem oven på sådan en fisketur til Bornholm tur – retur.

Med JSK-hilsen
Rise og David / Team Kingfisher

